

De wet als belofte:

Ik ben de HEER, de God van je geschiedenis, de God van je bevrijding, de God van je toekomst; daarom beloof Ik je:

1. er komt een dag waarop je naar geen andere god of macht meer zult verlangen
2. er komt een dag waarop je mij zult dienen, helemaal zoals Ik het wil, oude en jonge mensen samen, de generaties door
3. er komt een dag waarop je echt zult beseffen wat de heiligheid van mijn naam betekent
4. er komt een dag waarop je helemaal tot rust mag komen bij Mij, en heel je bestaan aan Mij gewijd zal zijn
5. er komt een dag waarop ik vrede geef tussen ouders en kinderen in de weg die Ik wijs
6. Er komt een dag waarop ieder zijn of haar naaste het licht in de ogen echt gunt
7. Er komt een dag waarop het huwelijk dat Ik geef, volmaakt tot z'n bestemming gaat komen
8. Er komt een dag waarop bezit je niet meer beheersen zal en je ruimhartig delen zult van wat Ik je geef
9. Er komt een dag waarop je woorden, ook die over je naaste, zuiver en heilig zullen zijn
10. Er komt een dag waarop je hart vol verlangen, helemaal vervuld zal zijn van Mij

Als je in Christus leeft op weg naar die dag, laat je leven dan vandaag al iets van de kleur mogen krijgen die Ik het geven wil.