

De wet van het leven

Een nieuwtestamentische bewerking van de Tien Woorden met een accent op het leven

(tekst van ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem)

Ik ben de HEER, uw God, ik ben de Levende.
Waar mijn leven stroomt, daar is de ware vrijheid.
Mijn geboden wijzen de weg naar het nieuwe leven.

1^e gebod:

Leer het leven dat God u geeft,
door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen.

2^e gebod:

Leer het leven dat God u geeft,
door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld.

3^e gebod:

Leer het leven dat God u geeft,
door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken.

4^e gebod:

Leer het leven dat God u geeft,
door te genieten van de rust die Hij u geeft.

5^e gebod:

Leef het leven dat God u geeft,
door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf.

6^e gebod:

Leef het leven dat God u geeft,
door in daden, woorden en gedachten uw naaste voluit te respecteren.

7^e gebod:

Leef het leven dat God u geeft,
door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met uw lichaam.

8^e gebod:

Leef het leven dat God u geeft,
door het welzijn van uw naaste te bevorderen.

9^e gebod:

Leef het leven dat God u geeft,
door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken.

10^e gebod:

Leef het leven dat God u geeft,
door uw naaste te gunnen wat God aan hem schenkt.

Zo ontdekt u de weg van het eeuwige leven.
En dit is het eeuwige leven:
dat u de enige ware God kent,
en hem die door God gezonden is, Jezus Christus!
(Johannes 17:3)