

Een nieuwtestamentische versie van de Tien Geboden

C. van der Leest, Groningen-Oost, versie 2015

God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden om ons te bevrijden uit de macht van de duivel en van de zonde. Het leven in al zijn volheid, dát wil Christus ons geven door de kracht van zijn Geest. Daardoor luisteren we extra intens naar de Tien Geboden:

- 1 Houd vóór alles van God. Niets of niemand van deze wereld, die Hij geschapen heeft, mag bij u op de eerste plaats staan. Erken Hem als de enige echte God door Hem meer toegewijd te zijn dan wie of wat ook in uw leven.
- 2 Maak geen voorstellingen van God buiten Christus om. Wie God is en wat Hij wil laat Christus zien door zijn woorden en daden. Volg Hem dan ook als de enige en betrouwbare weg naar uw hemelse Vader.
- 3 Misbruik Gods naam niet als krachtterm. Zeg ook niet dat Hij iets wil terwijl alleen u dat wilt. Geef Hem de eer die Hem toekomt door gericht op Hem te leven en uit te komen voor uw verbondenheid met Christus.
- 4 Wees geen slaaf van uw werk alsof dat het belangrijkste zou zijn in uw leven. Trek tijd uit voor uw band met God en met elkaar, voor rust en genieten - vooral op de dag die herinnert aan Christus' opstaan uit de dood.
- 5 Ga respectvol om met uw vader en moeder, die God u gegeven heeft voor uw welzijn; ga hiermee door als ze falen of ouder worden. Heb hart voor de kinderen die God aan u heeft toevertrouwd; respecteer hun gevoelens en behoeftes en ook hun grenzen, zodat ze krijgen wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van God.
- 6 Doe uw naasten niet tekort, ook niet door wat u nalaat, want zij zijn net als u door God gemaakt. Heb uw naasten lief, even vanzelfsprekend als u uzelf liefhebt. Wees daarom bereid hen te dienen, net als Christus, die kwam om te dienen.
- 7 Verlaag een ander niet tot lustobject en dwing die nooit tot iets wat die niet wil, maar waardeer de ander als een mens van God. Houd uw huwelijk hoog door elkaar trouw te blijven en u vol liefde voor elkaar in te zetten. Laat op deze manier merken dat Christus' Geest in u woont.
- 8 Laat u niet leiden door hebzucht. Besef dat u alles wat u hebt, van God hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met zijn schepping, wees vrijgevig tegenover zijn mensen en behandel hen ook verder zoals u door hen behandeld wil worden.
- 9 Wees betrouwbaar in uw spreken, zodat iedereen op u aankan. Wees uit op de waarheid. Houd u niet bezig met kwaadspreken maar kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook Christus in uw voordeel pleit.
- 10 Wees tevreden met wat u hebt en wie u bent want dat heeft God u gegeven, en gun anderen wat Hij hun gegeven heeft. Houd u met hart en ziel aan zijn geboden en wees een echte volgeling van Christus.

Zo wil God dat u leeft, in ware vrijheid, verbonden met Hem.