

## WET IN DE VORM VAN GEBED

### Vooraf

Hieronder staan twee versies van de wet in de vorm van een gebed.

1. De eerste is bedoeld aan het begin van de dienst. De wet heeft het karakter van verootmoediging. Biddend kijk je als gemeente in de spiegel. Voel je uitgenodigd als liturg creatief te zoeken naar woorden en voorbeelden die passen bij je hoorders. Na votum/zegen en eerste lied volgt dit gebed. Het is mooi om na het gebed een lied te zingen. Aansluitend de bijbellezing en de rest van de dienst.
2. De tweede is bedoeld aan het eind van de dienst. De wet heeft het karakter van overgave aan Gods wil. Het evangelie is verkondigd en is binnengekomen in de harten. Van daaruit is bereidheid gegroeid om het leven aan God te geven. Dat kan alleen goed door de kracht van de Geest. Deze vorm verwoordt concreet waarin je verlangt dat de Geest je gaat leiden. Na het amenlied op de preek kan dit gebed gebruikt worden. Na het gebed vindt het slot van de dienst plaats met collecte, slotzang en zegen. Deze vorm past goed in liturgie C.

Natuurlijk zijn variaties mogelijk.

Wat hier beschreven wordt is een manier om te creatief met de wet om te gaan.

### 1. Verootmoediging

Almachtige God en lieve Vader.

Dat we zó de dienst beginnen mogen. Met uw liefde, uw zorg en aandacht. Wat zegt dat veel over u.

U weet alles van ons en toch houdt u van ons. U houdt zoveel van ons dat werkt aan ons leven.

U maakt ons tot nieuwe mensen.

Ook in de afgelopen week merkten we uw werk in ons leven. Uw Geest maakte het harde van ons hart zacht, het onwillige gewillig. Wat legt u daarin veel geduld aan de dag. U bent een Volhouder.

Wat legt u daarin ook een kracht aan de dag. Want wij zijn diep van binnen toch echt zeer zondige mensen. Dat willen we eerlijk voor u erkennen.

Wij willen zo graag de relatie met u openhouden en u voluit liefhebben.

Ons hart is echter zondig. We merken dat en spreken het eerlijk voor u uit.

[1] Heer, u bent ons leven, u bent onze bevrijder, maar lang niet altijd staat u op de eerste en hoogste plaats in ons leven. Zo vaak vertrouwen we op onze eigen mogelijkheden en inzichten en op andere mensen.

[2] Ook maken we maar zo een voorstelling van u waarmee we u inperken. We hebben een idee hoe u bent en vinden dat tegelijk prettig omdat we redelijk ongestoord ons eigen leven kunnen leiden. We vinden het moeilijk om u God te laten zijn zoals u bent.

[3] Heer, uw verbindt uw naam aan ons leven. We mogen christenen heten. Ons leven is lang niet altijd die naam waardig. Dan schenden we uw reputatie.

[4] U geeft ons de opdracht om met regelmaat te rusten, lichamelijk en geestelijk. Maar de stress van dit leven heeft ons soms zo in de greep dat we de rust bij u vergeten. Het komt dan onder druk te staan en we werken en ploeteren alsof onze toekomst daar vanaf hangt. Leven vanuit de rust die u geeft krijgt dan een veel te kleine plek.

[liefdegebed 1] Heer, we merken dat als we zo biddend in de spiegel kijken dat we u niet altijd voluit liefhebben vanuit ons hele wezen. Vergeef ons dat Heer. Alleen op grond van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij deed uw wil volkomen. In onze plaats. Kijkt u alstublieft via Hem naar ons.

[5] Heer, u geeft structuren van gezag in de samenleving. Dat vinden we niet altijd even makkelijk. We vinden het niet makkelijk om te erkennen dat anderen iets over ons te zeggen hebben. We vinden het ook niet altijd makkelijk om gezag dat we ontvangen hebben goed te gebruiken.

[6] Heer, het leven van onze naast is lang niet altijd veilig bij ons. Letterlijk doden doen we niet. Maar een negatieve houding richting onze naaste is ons niet vreemd.

[7] U hebt het prachtige kado van intieme relaties gegeven aan ons mensen. Daar gaan we lang niet altijd zuiver en trouw mee om.

[8] We eigenen ons op slimme maniertjes eigendommen van een ander toe. Net of we niet tevreden zijn met wat u ons geeft.

[9] De naam en reputatie van onze naaste is met regelmaat niet veilig in ons spreken.

[10] Onvrede over ons leven krijgt maar zo grip op ons. We denken dan zegen die anderen gekregen hebben nodig te hebben om gelukkig te kunnen zijn. Het gras bij de burens is zoveel groener.

[liefdegebed 2] Heer, we merken als we zo biddend in de spiegel kijken dat we zo vaak egocentrisch leven en niet onze naaste voluit liefhebben. Vergeef ons dat alstublieft op grond van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij die zijn leven gaf om het ons terug te geven.

Vader, leer ons door de kracht van uw Geest het nieuwe leven aan te pakken. U lief te hebben en de naaste als onszelf.

Zegen ons in deze dienst. Bemoedig en versterk ons leven. Wil ieder persoonlijk door uw Geest zorg op maat geven.

In Jezus' naam.

Amen

## **2. Overgave**

Dank u wel Heer voor uw boodschap van genade. Het raakt ons telkens weer en steeds meer dat u zo met ons om wilt gaan.

Diep van binnen groeit het verlangen om in alle facetten van het leven met u te leven.

Leer ons door uw Geest te leven vanuit de bevrijding. Vanuit het geschenk dat we aanvaard zijn. Leer ons los te laten dat we zelf ons leven moeten verdienen. Leer ons uw cadeau te aanvaarden.

Graag willen we ons aan u overgeven.

[1] Help ons u op de eerste plaats te zetten; u te vertrouwen boven alles.

[2] Help ons u helemaal in alles aan het woord te laten. Help ons u niet te in te perken, maar u te eren in heel uw wezen.

[3] Help ons respectvol met uw naam en reputatie om te gaan. En ook uw naam met ere te dragen in ons leven.

[4] Help ons te leven uit de rust die u geeft en gaat geven. Leer ons los te laten dat wij door onze inspanningen de toekomst open zouden zetten.

[liefdegebed 1] Raak ons telkens zo met uw liefde, dat ons hart helemaal opengaat naar u.

[5] Help ons gezagsstructuren te eerbiedigen en als we gezag ontvangen hebben daar goed mee om te gaan.

[6] Help ons het leven van onze naaste, zonder uitzondering, te bevorderen.

[7] Help ons trouw te zijn en de intimiteit veilig te bewaren.

[8] Help ons tevreden te zijn met wat u ons geeft.

[9] Help ons zuiver en betrouwbaar te spreken over onze naaste.

[10] Geef ons een hart dat steeds meer vervuld is met het geluk dat u bent.

[liefdegebed 2] Raak ons zo aan met uw liefde, dat we onze naaste vrijuit kunnen liefhebben.

Hiermee vragen we heel veel aan u.

We doen dat in het besef dat wij zondige mensen zijn en u nodig hebben.

We doen het ook in de overtuiging dat u ons echt lief hebt. Dat hebt u overduidelijk bewezen door uw zoon voor ons te laten sterven. Maar ook door hem op te wekken uit de dood.

Graag willen we, Heer, onder uw leiding leven. U bent ons leven.

Ga zo met ons mee.

Amen.