

Een NT bewerking van de tien geboden

Ik ben de Here, Ik sluit mijn verbond met u.

Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met Mij omgaat.

1. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen.

Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken.

2. U zult van Mij geen eigen voorstelling maken.

In Jezus Christus heb Ik laten zien wie Ik ben.

Zie Mij in Hem en getuig van Hem.

3. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen.

Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan Mij.

4. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap.

Leef uit de zondag al de dagen van de week.

5. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die Ik u gaf.

Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die Ik aan uw zorg heb toevertrouwd.

6. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door Mij geschapen.

Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door woorden.

7. Het huwelijk is door Mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn zoals Ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan.

8. De aarde is van Mij met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk, u mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet Mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen.

9. Uw ja zij ja en uw nee nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet er op uit zijn de naam van uw naaste te beschermen.

10. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ik Zelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd.

samenvatting

U zult Mij, de Here uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als u zelf.