

De tien geboden

1. Dien Mij alleen.
2. Dien Mij alleen zoals ik dat wil.
3. De Here is heilig! Met onze God valt niet te spotten. Praat maar van zijn grote daden.
4. Je krijgt elke week een rustdag als feestdag.
5. Luister goed naar de mensen die je de weg naar het eeuwige leven wijzen.
6. Zorg goed voor elkaar.
7. Je moet doen wat je beloofd hebt.
8. Zuinig zijn op elkaars spullen.
9. Het goede vertellen over je naaste.
10. Tevreden zijn met wat God je geeft.