

## **Doopgelofte**

... (naam),

Je hebt gezegd dat je graag gedoopt wilt worden: een teken dat je opgenomen wordt in de kerk, in het gezin van God. Daarom geef ik je nu gelegenheid om te vertellen over je geloof. Zodat het voor iedereen duidelijk is, dat je ervoor gekozen hebt om aan de hand van God door het leven te gaan.

Als eerste, over God:

Ik geloof dat er één echte God bestaat. Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik geloof dat die drie samen de ene God zijn. Ik geloof dat hij de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat hij nog steeds zorgt voor die schepping van hem, zodat er niets buiten hem om gaat.

Als tweede, over mezelf:

Ik erken dat ik een zondig mens ben, vanaf het begin van mijn leven. Ik erken dat ik straf van God verdiend heb voor al het verkeerde in mijn leven: het verkeerde in mijn hart, het verkeerde in mijn gedachten, mijn woorden en mijn daden. En vooral: ik heb spijt van al dat verkeerde.

Als derde, over mijn redding:

Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ik geloof dat hij God zelf is. En ik geloof dat hij ook echt mens geworden is, toen hij geboren werd uit de maagd Maria. En ik ben ervan overtuigd dat ik door dit geloof gered word: dat ik vergeving krijg van mijn zonden, omdat Jezus voor mij gestorven is. Nu ik dat geloof, hoor ik bij Christus en daarom bij de gemeente. En ik ben ervan overtuigd dat ik dit geloof van God zelf gekregen hebt, door de kracht van de Heilige Geest.

Als vierde, over mijn geloof:

Ik geloof dat God ons zijn Woord gegeven heeft in de bijbel. In de belijdenis van de kerk wordt dat samengevat. En ik geloof dat dit de waarheid is. En verder: ik zal altijd aan deze waarheid blijven vasthouden, tot mijn dood toe, wat er ook gebeurt. En ik zal alles afwijzen, wat daartegenin gaat. Ik beloof de band met de gemeente te onderhouden door trouw te zijn in het luisteren naar Gods Woord en in het meedoen aan het avondmaal.

Als vijfde, over de verandering in mijn leven:

Ik wil graag op een nieuwe manier leven. En dat nieuwe is dan: leven uit liefde en ontzag voor God. En tegelijk is het ook: afstand nemen van alles wat ik in de wereld tegenkom en wat niet past bij God. Het betekent ook dat ik bereid bent om te luisteren naar andere gelovigen, als ze wijzen op dingen die niet goed zijn. Op die manier wil ik leven.