

(Gecursiveerde woorden moeten, afhankelijk van de situatie, aangepast worden.)

De doop is een teken dat onze Heer gegeven heeft om duidelijk te maken dat we met hem verbonden zijn. Daarom zullen we eerst met elkaar stilstaan bij de vraag wat de bijbel daarover zegt.

Betekenis en bedoeling van de doop

Om te beginnen maakt het dopen ons duidelijk dat we zondige mensen zijn. Gedoopt worden, dat is: gewassen worden. En wanneer moet je gewassen worden? Als je vies bent! Onze zonden maken ons vies voor God. En als je kijkt naar het teken van de doop, is dat één van de eerste dingen die naar je toe komt: ik ben vies en dat vind ik afschuwelijk; ik baal van mezelf en ik wil schoon worden voor God!

Verder, en dat is het geweldige van het dopen: het water laat zien dat je schoon gewassen wordt. Door het werk van Jezus Christus word je bevrijd van je zonden. En dat heeft een geweldige betekenis. Een betekenis die je voor jezelf heel goed duidelijk kunt krijgen, als je nadenkt over de woorden die bij het dopen gebruikt worden. Die bekende woorden: "Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Drie namen; en samen vormen ze een driedubbele belofte. Ik zet ze op een rijtje:

Gedoopt worden in de naam van de Vader, dat betekent God je opneemt in zijn verbond en dat je mag leven van zijn genade. Hij zal als een Vader voor je zorgen, omdat je zijn kind bent. Een Vader, die heel veel goeds in je leven wil geven en die vasthoudt en beschermt als je het moeilijk hebt.

Gedoopt worden in de naam van de Zoon – dat betekent: bevrijd worden van je zonden. Omdat hij onze schuld betaald heeft; aan het kruis. Gedoopt worden betekent eigenlijk 'ondergedompeld worden'. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in de dood van Christus. Zoals hij gestorven is, zo ga je zelf ook sterven. En dan bedoel ik: er komt een einde aan je leven als zondaar. En als je omhoog komt uit het water, kun je weer denken aan Christus: na drie dagen stond hij weer op uit de dood. Hij kreeg van God een nieuw leven. Zo krijgen wij door Hem ook een nieuw leven: bevrijd uit de macht van de zonde.

En dan: gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. Dat is een belofte van de Heilige Geest dat hij bij je wil komen wonen. In je hart. En als hij in je hart komt wonen, neemt hij een heleboel met zich mee. Alles wat Jezus verdiend heeft: vergeving van de zonden, eeuwig leven, de kracht om 'nee' te zeggen tegen de zonde. Alles wat Jezus verdiend heeft, dat neemt de Heilige Geest mee naar binnen en dat geeft hij een plek in je leven. En zodoende neemt hij je mee, op weg naar het einddoel: naar de nieuwe, volmaakte wereld die God aan zijn kinderen belooft.

Als je gedoopt wordt, krijg je dus van God geweldige beloften mee. Vergeet dat nooit. Ook al is het misschien al heel lang geleden dat je gedoopt bent. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je ook gestimuleerd zult worden om aan de hand van God door het leven te gaan. Want dat is waar de Heer met ons naar toe wil: dat ons leven verandert; dat we echt nieuwe mensen worden. Hij wil dat je naar hem luistert, dat je hem vertrouwt en liefhebt en dat je hem blijft

vasthouden in je leven. Met alles wat je hebt. Van binnen, in je hart; maar ook van buiten, in je doen en laten. Bij alles in je leven 'nee' zeggen de zonde en 'ja' zeggen tegen God.

En als het dan toch verkeerd gaat? Dat kan. Want een mens is zwak en we zijn nog niet volmaakt. En als het toch verkeerd gegaan is, moet je elke keer weer naar de Heer toe gaan. En hem vergeving vragen. Want toen je gedoopt werd, heeft hij je laten zien hoeveel hij van je houdt. En die liefde raakt nooit op.

Voor wie is de doop?

Voor welke mensen is dat teken van de doop nou bedoeld? En dan heb ik het nou even niet over kinderen. Want dat is een verhaal apart. De kinderen in de gemeente worden gedoopt omdat ze via hun ouders bij God horen. Ik heb het nu over volwassenen. Volwassen mensen kunnen het teken van de doop meekrijgen, als ze spijt hebben van het verkeerde in hun leven, als ze zich in hun leven omkeren: bij de zonde vandaan en naar de Heer toe, en als ze uitspreken dat ze geloven in Jezus Christus.

Zo ging dat vroeger ook bij Johannes de Doper. Hij doopte de mensen die naar hem toekwamen, als ze openlijk uitkwamen voor hun zonden. En Jezus zelf heeft dat tegen zijn leerlingen gezegd: dat ze die mensen moesten dopen, die leerling van hem wilden worden. En zo zie je dat ook gebeuren, in de tijd daarna: de apostelen dopen de mensen die in Jezus gaan geloven.

Dat is dus de bijbelse regel: mensen die de blijde boodschap hebben leren kennen en die openlijk uitkomen voor hun geloof in Jezus, die kunnen gedoopt worden. Als een teken dat ze in hun leven voor altijd met Jezus verbonden zijn.

Gebed voor de doop

Gedoopt worden heeft dus een geweldige betekenis. Geweldig voor ... (naam). Maar ook voor ons is het geweldig: voor ons geloof en voor de band die we met elkaar hebben in de gemeente. En vooral: het heeft een geweldige betekenis voor God, die blij is met ieder mens die naar hem toe komt. Daarom zullen we nu eerst met elkaar bidden.

Vader in de hemel, u bent een almachtige en eeuwige God. U bent ook een heilige God. En we beseffen dat zonde niet bij u past. U hebt dat ook al heel vaak laten zien, in het oordeel van de zondvloed voor een onwillige wereld, en later in de manier waarop u de koning van Egypte gestraft hebt, toen hij zich tegen U verzette.

Maar beide keren hebt u ook iets anders laten zien: hoe u zich inzet om uw kinderen van dat oordeel te redden. En beide keren hebt u daarbij water als een teken gebruikt: om te laten zien, hoe u uw kinderen redt, door het water heen, toen Noach met zijn gezin in de ark ging en toen de Israëlieten door het water van de Rode Zee heen gingen.

Zo meteen zien we opnieuw een teken met water, als ... (naam) gedoopt wordt. Laat dat water ook voor *hem* een teken van *zijn* redding zijn. Help *hem* om te leven vanuit het geloof: een nieuw leven, verbonden met Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En wilt u geven, dat *hij* op dat spoor *blijft*, *zijn* leven lang, met geloof en hoop en liefde.

We bidden u dat ook, omdat we beseffen dat we leven in een wereld, waarin

zoveel ellende en verdriet is. En als dat pijn doet, en als dat ook binnenkomt in het leven van ... (naam), wilt u dan geven dat *hij* zich vasthoudt aan de troost van uw beloften.

Geef dat *hij* met blijdschap uitziet naar de jongste dag, als uw Zoon terugkomt. En dat *hij* hem dan blij en zonder angst kan begroeten.

Wij bidden u om uw liefde en uw kracht in *zijn* leven. Dan zult u ook door *hem* de eer krijgen die u toekomt. Want u bent voor ons de enige. De enige echte God, aan wie we ons vasthouden, voor altijd. Amen.

Doopgelofte

... (naam),

Je hebt gezegd dat je graag gedoopt wilt worden: een teken dat je opgenomen wordt in de kerk, in het gezin van God.

Daarom ga ik je nu een paar vragen stellen. Zodat het voor iedereen duidelijk is, dat je ervoor gekozen hebt om aan de hand van God door het leven te gaan.

Als eerste, over God:

Geloof je dat er één echte God bestaat? Geloof je in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En geloof je dat die drie samen de ene God zijn? Geloof je dat hij de hemel en de aarde gemaakt heeft? En dat hij nog steeds zorgt voor die schepping van hem, zodat er niets buiten hem om gaat?

Als tweede, over jezelf:

Erken je dat je een zondig mens bent, vanaf het begin van je leven? Erken je dat je straf van God verdiend hebt voor al het verkeerde in je leven: het verkeerde in je hart, het verkeerde in je gedachten, je woorden en je daden? En de vraag is dan vooral, of je spijt hebt van al dat verkeerde.

Als derde, over je redding:

Geloof je in Jezus Christus, de Zoon van God? Geloof je dat hij God zelf is? En geloof je dat hij ook echt mens geworden is, toen hij geboren werd uit de maagd Maria? En ben je ervan overtuigd dat je door dit geloof gered wordt: dat je vergeving krijgt van je zonden, omdat Jezus voor jou gestorven is?

Als je dat gelooft, hoor je bij Christus en daarom bij de gemeente. Ben je ervan overtuigd dat je dit geloof van God zelf gekregen hebt, door de kracht van de Heilige Geest?

Als vierde, over je geloof:

God heeft ons zijn Woord gegeven in de bijbel. In de belijdenis van de 12 artikelen wordt dat samengevat. En hier in de christelijke kerk stemmen we daarmee in. En de vraag is of ook jij gelooft dat dit de waarheid is. En verder: zul je altijd aan deze waarheid blijven vasthouden, tot je dood toe, wat er ook gebeurt? En zul je alles afwijzen, wat daartegenin gaat? Beloof je de band met de gemeente te onderhouden door trouw te zijn in het luisteren naar Gods Woord en in het meedoen aan het avondmaal?

Als vijfde, over de verandering in je leven:

Wil je graag op een nieuwe manier leven? En dat nieuwe is dan: leven uit liefde en ontzag voor God. En tegelijk is het ook: afstand nemen van alles wat

je in de wereld tegenkomt, dat niet bij hem past. Het betekent ook dat je bereid bent om te luisteren naar andere gelovigen, als ze wijzen op dingen die niet goed zijn. Wil je op die manier leven?

Wat is op deze vragen jouw antwoord? ...

Zegen

Onze God, die een God van liefde is, zal je zijn genade en zijn zegen geven in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Met hem zul je deze heilige belofte kunnen waarmaken.

Amen.

Bediening van de doop

... (naam), ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Dankgebed

Vader in de hemel, u bent een almachtige en eeuwige God. We danken u en we loven u dat we bij u mogen horen, als gelovigen met onze kinderen. Dank u dat wij met elkaar uw gezin mogen vormen. En dank u voor het teken dat u daarvan hebt laten zien in de doop: dat het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus gevloeid heeft om onze schuld uit de weg te ruimen en dat u uw Heilige Geest gegeven hebt, zodat we aan u verbonden zijn. Wat is het geweldig om dat zo duidelijk als teken van u mee te krijgen in de doop.

Daarom bidden we u voor ... (naam), nu we gehoord hebben hoe *hij zijn* geloof in u uitgesproken heeft. Geef *hem* elke dag de leiding van uw Heilige Geest. Geef *hem* de kracht om hun leven op een christelijke manier in te vullen, zodat het duidelijk is dat *hij* leeft uit liefde en ontzag voor u. Help *hem* om te groeien in *zijn* geloof en in *zijn* vertrouwen op Jezus, onze redder. Geef dat *hij* steeds meer zal ontdekken van uw goedheid en uw liefde, ook om dat weer door te geven aan anderen. En wilt u *hem* helpen op die momenten dat het in *zijn* leven een strijd wordt. Help *hem* dan om overeind te blijven in het geloof, tegenover de macht van de zonde en de duivel. Geef *hem* de kracht om in de strijd van het geloof te kunnen winnen. Dan zal *zijn* leven één groot eerbewijs zijn aan u, de drie-enige God. Want dat bent u waard: dat we u voor altijd prijzen, omdat u zo geweldig bent. Amen.